

Pressmeddelande

Största nyheten sedan Freud?

Boken *Det helande ledarskapet – med språket som verktyg* – erbjuder ett paradigmskifte inom psykologin. Den ger en helt ny spektakulär tolkning över hur det mänskliga psyket är beskaffat och vad det är som är kärnan i människans personlighet.

Som alla paradigmskiften reducerar den inte värdet av det som redan existerar i ämnet utan tillför en ny dimension. Den adderar till exempel värde både till den DynamiskaPsykoanalysen, KBT och Ontologi.

Den nya teorin om psyket är en syntes från fyra olika discipliner, ontologi (läran om varat), biologi (läran om livet), kvantmekanik (beskrivning av materiens och energins beteende i mikrokosmos) och psykologi (läran om psyket). Den gör att det blir avsevärt enklare att förstå den mänskliga naturen och dess psykologi samt tolka fenomen som människors dolda mörka sidor, utbrändhet, depression, 30-50-årskriser, livsöde, människans dubbelnatur och demens.

Boken mejslar även ut en väg för att kunna *transformera* en människas personlighet. Ett sätt att komma förbi de begränsningar som finns i varje människa och som möjliggör att livet kan ta en ny vändning. Den gör det också möjligt upptäcka många starkt positiva egenskaper i personligheten som har varit dolda för en själv.

Teorierna i boken grundar sig bland annat på coaching av flera tusen personer och är influerat av flera av vår tids största tänkare. Under och efter coaching sessioner går det att manifesteras validiteten i teorierna och att det sker en transformation av delar i personligheten.



Coaching & Teambuilding AB har bedrivit coaching i svenskt näringsliv och organisationer sedan 1987. Företaget var tillsammans med två andra företag först med att introducera coaching i Världen.

Författaren *Hans Korduner* är biokemist och har verkat som coach i över 20 år. Det är i skärningspunkten mellan erfarenheterna från biokemins och coachingens värld som boken har vuxit fram. *Hans* mission är: Människor föds med större potential än Leonardo da Vinci utvecklade. Han var vetenskapsman, konstnär och uppfinnare på samma gång. Det jag vill och står för är att ge människor möjligheten och verktygen att utvecklas ännu mer än Leonardo gjorde under sin livstid. Att få människor att blomstra och leva sina liv i frid och fred.